

Met het Oog op deze Tijd

1. Inleiding - Moederdag.

Vandaag is het Moederdag! Voor sommigen maar een commerciële dag. Het is wel een gelegenheid om extra waardering en dankbaarheid te uiten naar je moeder.

Ik ben me er heel goed van bewust dat Moederdag voor sommige mensen niet gemakkelijk is. Er zijn veel redenen waarom dit een pijnlijke dag is voor mensen.

2. Esther – God ziet naar ons om.

De geschiedenis van Esther begint in 483 voor Christus, 103 jaar nadat Nebukadnezar de Joden in ballingschap heeft weggevoerd.

Esther woonde in het koninkrijk Perzië, dat het Midden-Oosten overheerste na de val van Babylon.



- De Joden leven in ballingschap. Ver van huis. Ze leefden in een vijandig omgeving/gebied.
- Haman, de rechterhand van koning Ahasveros, wilde het Joodse volk uitroeien. Op een slinkse manier manipuleert hij de koning om een wet van Meden en Perzen uit te vaardigen om alle Joden te doden.
- Koningin Ester en Mordechai spelen een belangrijke rol om redding te brengen aan het Joodse volk.
- Het is bijna lachwekkend om te zien hoe de situatie wordt omgedraaid. Haman dacht dat de koning hem wilde eren met een mooie parade. De galg die hij had gebouwd voor Mordechai wordt zijn eigen dood.
- Esther en Mordechai zijn een geweldig team en **participeren** met God om een heel volk te redden.
- Door de samenwerking (God, Esther, Mordechai) wordt een volk gered en de geschiedenis van het volk veranderd.

2.1 Analogie met Jezus de Messias.

Het is gemakkelijk de analogie van Esther en Jezus te zien.

“Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en ‘s nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaren. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.”
Esther 4: 16 NBV.

- Esther identificeert zich met haar volk en bidt en vast 3 dagen voor haar volk.

“Daarom moest hij (Jezus) in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.”
Hebreeën 2: 17 – 18 NBV.

- Esther was bereid om te sterven.

“Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.”
Filippenzen 2: 5 – 11 NBV.

2.2 God ziet naar je om!

God is erbij!

- Zoals God Zijn liefdevolle zorg voor Zijn volk liet zien, zorgt Hij ook voor jou!
- God is erbij – God Immanuel – God met ons – God is mijn herder – God is mijn beschermer.

“Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.” Psalmen 23: 4 NBV.

- Zelfs al ga ik door moeilijkheden, ziekte, zelf de dood, daar “bent U”. Dag en nacht waakt U over ons.
- We zijn bekrachtigd door de Heilige Geest. Ik laat jullie niet als wezen achter. De Heilige Geest zal namens ons in jullie wonen.

2.3 Jezus één van ons.

Vader, Zoon en Heilige Geest staan niet ver van ons af. Ze kijken niet van een afstand, maar Jezus werd één van ons. Jezus lijdt vóór ons en met ons.

God staat niet als een passieve waarnemer, die zelf ver van ons lijden staat. Hij is niet immuun voor het lijden.

- Jezus komt in onze ellende, komt in onze duisternis.
- Wij staan niet alléén in onze pijn. Wanneer wij lijden, lijdt Hij met ons mee.
- Jezus, begrijpt jou en mij, Hij is mens – van vlees en bloed - geworden.

“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.” Hebreeën 4: 15 NBV.

- Jezus heeft al onze tekortkomingen, ziekte, zwakheden, lijden gedragen aan het kruis en heeft de dood overwonnen!

3. Esther - Met het Oog op deze Tijd.

Uit menselijk oogpunt, lijkt het onwaarschijnlijk dat Esther en Mordechai worden geselecteerd om een belangrijke rol te spelen voor het Joodse volk.

- Mordechai stamt van de Benjaminiten af, de kleinste stam van Israël die in ballingschap leeft.
- Ester is een wees, geadopteerd door haar oom Mordechai.

“Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.” Ester 4: 14 NBV.

Ik hou van de Bijbel – God werkt niet door “supermensen” maar door mensen zoals jij en ik. Met hun zwakheden, twijfels, gebreken, ...

3.1 Jij bent kostbaar!

Geloof jij dat God in jÓuw leven kan ingrijpen en door jouw leven werkt, zonder dat je dat misschien zelf ziet of door hebt? Heb je dit wel eens ervaren? God wil jouw moed, jouw verantwoordelijkheid inzetten.

“Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je ...”

Jesaja 43: 4a NBV.

Ieder kind verlangt ernaar om te horen: ‘Ik ben trots op je’, en dat niet om wat het doet, maar om wie zij/hij *is*. De volgende uitspraken resoneren diep in een kinderziel en hebben een krachtige impact:

- Je hoort bij Mij en Ik hoor bij jou.
- De wereld is mooier omdat jij er bent.
- Ik hou van jou.
- Ik ben gek op je.

3.2 Strategisch geplaatst.

Esther was geplaatst door God zodat de Joden redding zouden vinden.

Esther komt in de positie terecht dat ze iets kan betekenen voor haar volk. Ook al is ze misschien bang. Door haar moed wordt uiteindelijk het Joodse volk gered. Wauw.

“... Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.”

Esther 4: 14b NBV.

God heeft jou en mij op een strategische plaats geplaatst.

- Op je school,
- In je gezin/familie,
- Op je werk,
- In je straat,
- In je wijk,
- In je dorp of stad,
- In je land.

3.3 Gezalfd tot ...

“De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.”

Lucas 4: 18 – 19 NBV.

Wij zijn de zichtbare aanwezigheid van Jezus in de wereld om ons heen en daarvoor hebben we de kracht en zalving van de Heilige Geest nodig.

Voor de mensen die we iedere dag ontmoeten:

- Zijn wij de mond,
- Zijn wij de handen,
- Zijn wij het hart van Jezus?
- **Gods werkwijze om vrijheid, genezing en herstel te brengen.**
 - Participatie - Samenwerking, instemmen met wat God laat zien.
 - Afstemmen, luisteren naar God.
 - Herstel vindt niet plaats in passiviteit.
 - Het vraagt moed om in beweging komen, in het vertrouwen dat God je zal bijstaan.
 - Heer, kom mij mijn ongeloof tegemoet. Wilt U het willen en het werken in mij bewerken (Filippenzen 2:13). Help mij om op U te vertrouwen!
 - De Heilige Geest vervult ons met kracht/vrede.
- **Impact van jouw leven.**
 - We hebben vaak geen idee wat voor een invloed we hebben op mensen om ons heen.
 - We kunnen mensen bemoedigen, liefhebben, steunen ...
 - Wij kunnen het mogelijke doen, God zal het onmogelijke doen en het bekrachtigen met Zijn Heilige Geest.
 - Jij hebt een stem, jij mag namens God spreken en leven, genezing en vrede brengen.

4. Besluit.

- **God ziet naar ons om!**
 - Zoals Hij naar het Joodse volk om zag, ziet Hij ook jou!
 - Jezus werd één van ons en is voor ons gestorven/opgestaan om ons te redden, verlossen, genezen, hoop en leven te brengen.

- **Jij bent strategisch geplaatst.**

“... Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.”

Esther 4: 14b NBV.

- Jij bent kostbaar, Ik ben trots op je!
- Jij kunt Jezus' mond, handen, hart zijn.
- Jij hebt een stem! Jij kunt een impact hebben in het leven van een ander!